

De gezonde leer, studies uit Timotheüs en Titus - H.B. Slagter - 14/03/2013 - Studie 6

In deze studie gaat het over de gezonde leer en (de) opzieners/oudsten en diakenen.

Dit in het kader van de plaatselijke gemeente en in verhouding tot de gezonde leer. Er wordt niet zozeer in de vroege brieven over opzieners en diakenen gesproken. In de laatste brieven van Paulus vinden we hen wel terug met allerlei richtlijnen erbij.

In 'onze kringen' wordt hier soms wat minder bij stilgestaan, maar het mag ons te denken geven dat Paulus hier juist in zijn laatste brieven over schrijft.

1 Timotheus 3:

1 Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van **opziener**, begeert hij een voortreffelijk werk. 2 Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, 3 niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. 4 Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid. 5 Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? 6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. 7 Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. 8 De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, 9 en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. 10 Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. 11 De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. 12 De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. 13 Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. 14 Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. 15 Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. 16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Een opziener is iemand die het opzicht heeft. Het is nauw verbonden aan de gezonde leer, het geheel van de waarheid na de bekendmaking van het geheimenis. Het gaat dan om de positie van de gelovige in Christus (zie met name de brieven aan Efeze, Filippenzen en Kolossenzen). Hierbij gaat het dan om geestelijke zaken, **dingen die boven zijn**.

Als er wordt gesproken over opzieners en diakenen, dan gaat het om de plaatselijke gemeente en dus over het zichtbare deel, **de dingen die hier zijn**.

Een opziener is iemand die opzicht houdt, ergens op ziet, iemand die op iemand (de gemeente) ziet. Hij ziet toe, hij zorgt, hij heeft in geestelijke zin overzicht. Net als Saul steekt hij met kop en schouders erboven uit.

Opziener komt 5x voor in de Bijbel, waarvan 4x gebruikt door Paulus.

In 1 Petrus 2:25 gaat het over de Here Jezus. Hij is de Herder en Opziener over uw zielen, gericht aan Israël.

4x gebruikt Paulus dit woord en altijd over een mens, bijvoorbeeld in Handelingen 20.

Hij spreekt ook over oudsten en een opziener is ook een oudste. Over oudsten wordt b.v. gesproken in het boek Openbaring, denk aan de 24 oudsten. De HSV vertaalt oudsten met ouderlingen....

Ook Petrus en Johannes worden oudsten genoemd.

Handelingen 11:29 En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden, **30** en dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de **ouderlingen** door de hand van Barnabas en Saulus.

Oudste zegt iets over de leeftijd. Het is de overtreffende trap. Een oudste is over het algemeen niet een jonger iemand. In Titus 3 staat dat de oudste of opziener gelovige kinderen moet hebben. Die moeten dan al wat ouder zijn. De andere kant is, dat je niet automatisch een oudste bent als je ouder bent!

1 Timotheus 5:17 Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral aan hen die arbeiden in het Woord en in de leer. **18** Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard. **19** Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn.

De oudste is naast het opzicht ook, prediker van het Woord en houdt toezicht op de gezonde leer.

1 Timotheus 4:14 Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.

Hier wordt gesproken voor de raad van oudsten, dit is in de grondtekst één woord *presbuterion*. Timotheus heeft waarschijnlijk tijdens de Handelingentijd een handoplegging gehad. Ook wij hebben de genadegave ontvangen en die gave moeten we niet veronachtzamen.

Het woord oudste komt 67x voor.

Diaken betekent dienaar. Het woord dienaar komt heel veel voor in het Nieuwe Testament.

Romeinen 15:8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaders te bevestigen,
Het woord dienaar is hetzelfde als diaken.

Romeinen 16: 1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienaar is van de gemeente die in Kenchreeën is, Hier wordt Febe, een vrouw, diaken genoemd.

Het in 1 Timotheus 3 vers 8 gebruikte woord diaken is dienaar
In vers 11 het gaat hier over vrouwen en Paulus heeft het over diakenen, in vers 12 gaat Paulus weer verder met de mannen.

Het opzienschap/oudsteschap is voorbehouden aan mannen.

Bij de diakenen gaat één vers over vrouwen. Vrouwen kunnen een dienende taak hebben in de gemeente.

Samenvattend:

De leiding ligt bij opziens en oudsten

Daarna zijn er mannen voor het diakenschap, het gaat om praktische zaken, hier wordt veel aandacht aan besteed in Titus 3.

Vervolgens vervullen ook vrouwen het diakenschap.

Voor oudsten is de belangrijkste eigenschap dat zij de gezonde leer kennen.

Titus 1:5 Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. **6** Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid.

7 Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, 8 maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, 9 iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.

De brief aan Titus is geschreven na 1 Timotheus en voor 2 Timotheus.

Titus is op Kreta en Paulus geeft Titus de opdracht uit te zien naar oudsten (die er bovenuit steken). Het is dus niet andersom, eerst oudste worden en er dan aan gaan voldoen!

Waarom spreekt Paulus (nog) over oudsten?

Het gaat om het leidinggeven.

1 **Timotheus 3:14** Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. 15 Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. 16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Het gaat erom hoe je te gedragen in het huis van God, dit is de gemeente van de levende Heer. Het gaat dus om de praktijk. Het gaat hier niet om de woonstede Gods in de geest zoals Paulus in Efeze 2 aangeeft.

16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Groot is het geheimenis van de godsvrucht (dit is letterlijk op de juiste wijze vereren).

God is geopenbaard in het vlees	Hij kwam in het lichaam van een mens in deze wereld. Het Woord is vlees geworden.
Gerechtvaardigd in Geest	Gerechtvaardigd ten leven, dat heeft te maken met de opstanding
Gezien door de engelen	Hij is de hemelen doorgedaan en gezien door goede en gevallen engelen
Gepredikt onder de heidenen	Christus in u de hoop der volken
Geloofd in de wereld	Mensen stellen hun vertrouwen op Hem
Opgenomen in heerlijkheid	De Hemelvaart, dat is het sluitstuk. Wij maken deel uit van het lichaam van Christus, we zijn levend gemaakt en opgewekt en met Hem gezet in de hemelse gewesten. Laat je niets opleggen alsof je nog in deze wereld leeft. Je kunt alles dragen vanwege die werkelijkheid.

Er wordt gesproken over het prediken onder de heidenen/volken. Dit komt regelmatig voor.

Kolossenzen 1:23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Verkondigd aan de hele schepping onder de hemel. De genade is verschenen aan alle mensen, het is universeel.

Vers 27 en 28. Onder de heidenen, aan ieder mens.

1 Timotheus 2:7 Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), als een **leraar van de heidenen** in geloof en waarheid.

Titus 1:2 in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, **3** door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof:

Het Woord is geopenbaard aan Paulus en door hem bekend gemaakt.

2 Timotheus 1:10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,

11 waarvoor ik aangesteld ben **als prediker, apostel en leraar van de heidenen**.

2 Timotheus 4:

1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: **2** predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. **3** Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.

Predik het Woord dat aan Paulus is toevertrouwd. Heeft te maken met de gezonde leer.

2 Timotheus 4:16 Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. **17** Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. **18** En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Paulus is door allen verlaten (vers 16) en Paulus ontving de kracht zodat alle heidenen het Woord zouden horen (vers 17).

Het is dus belangrijk dat er oudsten zijn in de gemeente die opzien en overzien, om de gemeente goed te leiden.