

## De gezonde leer, studies uit Timotheüs en Titus - H.B. Slagter - 11/04/2013 - Studie 7

Deze studie gaat over het feit dat de gezonde leer onmisbaar is voor een gezond geestelijk leven.

Bij het thema de gezonde leer moeten we ons realiseren dat de brieven die hierover gaan, geschreven zijn van de ene aan de andere dienstknecht. Paulus geeft 16x een aansporing aan Timotheüs en Titus.

Voor een gezond geestelijk leven is nodig:

- de gezonde leer;
- een gezond klimaat, wat door opzieners/oudsten en diakenen wordt geschapen en
- dat je je als gelovigen richt op die plaatsen waar deze leer wordt verkondigd.

In [Titus 1:13](#) staat dat Titus de Kretenzen moet terechtwijzen, opdat ze gezond in het geloof zullen zijn. Daar gaat het om, dat is het doel in ons leven. Het gaat er niet om zoveel mogelijk kennis te verzamelen, maar om kennis aan het Woord te hebben, opdat we een gezond geloofsleven zullen hebben.

De basis.

[Efeze 4](#) **1** Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, **2** in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, **3** en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: **4** één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, **5** één Heere, één geloof, één doop, **6** één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. **7** Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. **8** Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. **9** Wat betekent dit 'toen Hij opvoer' anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? **10** Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. **11** En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, **12** om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, **13** totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, **14** opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, **15** maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Vers 3 gaat over de eenheid van de geest, die hebben we al en moeten we bewaren.

Vers 13, tot het moment dat wij zullen komen tot de eenheid van het geloof, dat is niet alleen in de verre toekomst, want vers 14 begint met opdat en gaat het over ons leven op aarde. Het opdat is te komen tot een toestand van een stabiel leven als gelovige.

Vers 15, maar: toegroeien naar Christus en gaat over het tegenovergestelde van vers 14.

Vaak wil men bij ziekte zo snel mogelijk beter worden, maar als je geestelijk leven gezond is, sta je hier anders in.

[Filippenzen 4:10](#) En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen.

**11** Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. **12** En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. **13** Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. **14** Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking.

Paulus is tevreden in de omstandigheden waarin hij verkeert (vers 11) en hij noemt voorbeelden hiervan en zegt in vers 13 dat hem alle dingen mogelijk zijn, of anders vertaald "alles ben ik machtig, in de mij kracht Gevende, Christus". Je kunt alles doorleven door Christus, want [Filippenzen 4:5](#), de Here is nabij!

Veel bedieningen eindigen in gevangenschap:

- bij de Here Jezus
- Johannes de dooper
- Jakobus, zie [Handelingen 12:2](#)
- Petrus
- Paulus heeft 2 gevangenschappen, de 1e gevangenschap is de start van de 2e fase in zijn bediening, 5 van de 7 late brieven zijn in gevangenschap geschreven.

[2 Timotheus 1:1](#) Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van **het leven dat in Christus Jezus is**,

Waarom is Paulus een apostel? Met het oog op de belofte van het leven wat in Christus Jezus is.

[Titus 1:1](#) Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, **2 in de hoop op het eeuwige leven**, dat God, Die niet liegen kan, **vóór de tijden der eeuwen beloofd** heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, **3** door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker.

[2 Timotheus 1:9](#) Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus **vóór de tijden der eeuwen**,

God heeft Zich al voorgenomen voor de tijden der eeuwen, dat we zouden delen in Christus en dat ons genade geschonken zou worden.

Dit alles brengt vervolging en lijden met zich mee. [2 Timotheus 3:12](#) En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

Voor ons betekent dit vaak dat we in het nauw gedreven worden.

[2 Timotheus 1:15](#) Dit weet u dat allen die in Asia zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Fygelus en Hermogenes. **16** Moge de Heere aan het huis van Onesiforus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en **heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd**. **17** Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht, en hij heeft mij gevonden. **18** Moge de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste.

Allen die in Asia waren keerden zich van Paulus af. Eerst was het zo dat allen in Asia hoorden, zie [Handelingen 19:10](#).

Waarom keerden zij zich af? Zie ook het voorbeeld van Israël. De zegen was voor het hele volk bereid, slechts een minderheid had er deel aan, er was geen kennis (kennis hebben aan is omgang hebben met), zie [Hosea 4:1](#) Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is.

Paulus werd bemoedigd door Onesiforus, die zich niet schaamde voor Paulus. Paulus zegt ook in [2 Timotheus 1:8](#) **Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere**, en **ook niet voor mij, Zijn gevangene**, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.

Dat we ons niet zullen schamen voor het getuigenis van onze Here zal niemand vreemd in de oren klinken, maar ook niet voor Paulus dat gaat verder. Je zou haast denken is dat niet hoogmoedig, maar het gaat om het getuigenis van Paulus.

Het fundament van de verkondiging nu, zijn de gevangenschapsbrieven, de boodschap/openbaring die gaat over wat van voor de tijden der eeuwen is, de prediking van Paulus. Timotheus moet zich niet schamen, opdat wij gezond in het geloof zullen zijn!

[2 Timotheus 1:12](#) Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar **ik schaam mij niet**, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.

Paulus zegt: ik schaam mij niet. Het woord pand wat hier gebruikt wordt, is iets wat ernaast gelegd wordt, de krans voor de gelovige.

[2 Timotheus 1:13](#) Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. [14](#) Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.

Het goede pand is het onderpand, het krachtige Woord dat onder je is neergelegd, dit komt ook voor in [1 Timotheus 6:20](#).

In [2 Timotheus 4:16](#) schrijft Paulus over het feit dat allen hem hebben verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. Dit wordt op dezelfde wijze ook geschreven bij de dood van Stefanus en de Here Jezus..

[2 Timotheus 4:6](#) Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. [7](#) Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. [8](#) Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

De Statenvertaling zegt in vers 6, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. In [Filippenzen 1:23](#) staat dit ook.

Paulus gaat bijna sterven en hij wordt als een plengoffer uitgegoten. Blijven in het vlees is een plengoffer. Plengen is gieten van een vloeibare stof, het ging om een vloeibaar offer, b.v. wijn. Het echte offer is het zondoffer, want zonder bloedstorting geen vergeving. Een plengoffer is een extra offer, uit dankbaarheid. Paulus is de enige die schrijft over het plengoffer. Het komt 2x voor in het Nieuwe Testament, hier en in [Filippenzen 2:17](#).

Paulus leed in de gezindheid van Christus. Dit was het gevolg van een godvruchtig leven. Godvruchtig is op de juiste wijze belijden. Die gezindheid loopt uit op een krans.

In vers 7 staat in de grondtekst: De goede strijd heb ik gestreden, de loop heb ik ten einde gebracht, het geloof heb ik behouden. Hij stelt zich niet op de voorgrond. Ook al heb ik niet gestreden toch blijft de goede strijd, ook al breng ik de loop niet ten einde, de loop blijft, ook al behoud ik het geloof niet, het geloof blijft.

Vers 8 de krans is de vertaling van het woord *stefanos*.

In 2 Timotheüs lezen de achtergrond waar Paulus mee zit: de waarheid wordt na een paar jaar te gronde gericht. In vers 8 wordt geschreven over de Here, de rechtvaardige Rechter. Dit t.o.v. het onrecht wat hem is aangedaan.

Vergelijk vers 1. De hemel gaat open en Christus verschijnt en wij met Hem.

In Titus spreekt Paulus over het verwachten van Zijn verschijning en het extra is je leven geven als een plengoffer.

[2 Timotheus 4:16](#) Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. [17](#) Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. [18](#) En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Allen hebben zij mij verlaten, behalve Lukas en de Here!, maar Hij heeft mij bijgestaan, zodat alle heidenen zouden horen.

Een geweldige bemoediging voor ons. De Here staat ons bij, de Here is nabij!